

## **Werkblad 15.4 – De ondergrondse kerk in China**

Sinds 1957 is er China sprake van een zogenaamde 'ondergrondse' en 'bovengrondse' kerk, die naast elkaar bestaan. 'Ondergronds' wil hier niet zeggen dat christenen letterlijk onder de grond samenkomen: het staat voor 'in het geheim'. In dat jaar werd namelijk de Chinese Katholieke Patriottische Vereniging opgericht door de Chinese overheid. Deze 'kerk' werd voor de Chinese overheid de officiële katholieke kerk. Deze kerk accepteerde de leiding van de paus in Rome niet. Iedereen die er niet bij wilde horen, moest voortaan in het geheim bijeenkomen - ondergronds, dus.

Al voor het ontstaan van de ondergrondse kerk werden er in China vele christenen vervolgd, gearresteerd en ter dood veroordeeld. Vooral in 1955 werden er ontelbare priesters, religieuzen en leken gevangen genomen. Sommige gelovigen, zelfs bisschoppen, hebben meer dan dertig jaar in de gevangenis gezeten. Pas in 1976 is het christendom in China officieel aanvaard als religie. Alle handelingen van de kerk worden echter tot op de dag van vandaag streng gecontroleerd. Van vrijheid van godsdienst is niet echt sprake.

Op 30 juni 2007 schreef paus Benedictus XVI een brief aan de Chinese katholieken. Deze brief was ook bedoeld als voorzichtige toenadering tot de Chinese overheid. De Chinese overheid maakte echter duidelijk dat de brief van Benedictus niet tot de gewenste toenadering zou leiden, zolang bepaalde moeilijke kwesties niet zouden worden opgelost: de benoemingen van bisschoppen door de Chinese overheid en de weigering van het Vaticaan om de erkenning in te trekken van Taiwan (dat door China als een afvallige provincie wordt beschouwd). Volgens persbureau AsiaNews wordt er sinds de brief harder opgetreden tegen ondergrondse priesters.

De organisatie Open Doers heeft een lijst met zo'n vijftig landen waar christenen worden vervolgd. In 2009 stond China op de dertiende plaats.

Gebruikte bronnen:

- [www.missio.be](http://www.missio.be)
- [www.opendoors.nl](http://www.opendoors.nl)

## **Werkblad 15.5 – Christen zijn, vroeger en nu**

### **VRAGEN VOOR JE OUDERS OF VERZORGERS**

1. Is het door andere mensen weleens moeilijk om christen te zijn?
2. Was dat vroeger moeilijker dan nu?
3. Waarom was of is het moeilijk om christen te zijn?